

Giyotin

Yaşadıklarımız, bir ömrün kendi celladından farklı değildi. Öküz öldüren şarapla başladı her şey, akşamın soğuk ve dağ yalnızlığı bir zamanında. Kimsecikler yoktu. Yalnızca aşklarımız ve onların boynunu her saniye vurmaya hazırlanan deli ömrümüze yol veren müziğin ve şiirin eşsiz tınısı.

Doğrudur... Yorulduk... Ama yolun başındaydık. Hepimizin elinde bir paslı giyotin, durmadan aşklarımızı, dostluklarımızı, sevgimizi kesmemiz için kirli eller, kirli dumanlarla "hayal hanesi aşk"larımızı kirlettik.

Doğrudur... Yorulduk...

Ama aşklarımızın başındaydık... Başındayız...

doğrudur/uzak yollardan/karanlık dehlizlerden geldik/ayaklarımızı dikenler kanattı/patikalarda tavşanların gözleri/gözlerimizin rengine bulaştı/derin kör kuyularda sevgimiz/tüketirken kendini/yanımızda doğan güneş/sabahlara kadar nöbet tuttu/Kilise Sokağı'nda/bu yüzden hiç ummadığın bir söz/bu yüzden hiç beklemediğin bir kuş/bu yüzden hiç adını bilmediğin bir aşk/acıtır kalbimizi/doğrudur/uzak kentlerin/uzak insanları/kucaklarken bizi/en yakın kentlerin/en yakın insanları/çürüttüler avuçlarımızı/ve ezgi parmaklarının ucunda/kuytu bulutların renginde/ararken köşe bucak bizi/biz zümrüdüanka kuşunun kanadında/bir o dağda, bir bu dağda/Kilise Sokağı'nda/bu yüzden hiç ummadığın bir söz/bu yüzden hiç beklemediğin bir kuş/bu yüzden hiç adını bilmediğin bir aşk/çoğaltır kalbimizi.

Halim Yazıcı