

## **düş masalları**

*erhan'a*

I.

doğrudur

uzak yollardan

karanlık dehlizlerden geldik

ayaklarımızı dikenler kanattı

patikalarda tavşanların gözleri

gözlerimizin rengine bulaştı

derin kör kuyularda sevgimiz

tüketirken kendini

yanımızda doğan güneş

sabahlara kadar nöbet tuut

kilise sokağı'nda

bu yüzden hiç ummadığın bir söz

bu yüzden hiç beklemediğin bir kuş

bu yüzden hiç adını bilmediğin bir aşk

acıtır kalbimizi

doğrudur

uzak kentlerin

uzak insanları

kucaklarken bizi

en yakın kentlerin

en yakın insanları

çürüttüler avuçlarımızı

ve ezgi parmaklarının ucunda  
kuytu bulutların renginde  
ararken köşe bucak bizi

biz zümrüdüanka kuşunun kanadında  
bir o dağda, bir bu dağda  
kilise sokağı'nda

bu yüzden hiç ummadığın bir söz  
bu yüzden hiç beklemediğin bir kuş  
bu yüzden hiç adını bilmediğin bir aşk

çoğaltır kalbimizi.

## II.

gerçekten doğrudur  
gece kar tadında  
ağır renkleriyle  
ilerlerken gördük

*'ateşi ve ihaneti'*

oysa ne güzel inanmıştık  
ve çocuklar taşıyorduk  
şehirden şehire  
kalbimizde

avuçlarını açtı  
doğarken bir ölü cenin  
yıldızların rahminde

düřtü çocuklar

hava sođuktu

- *düřtü çocuklar*

yer mermer

- *düřtü çocuklar*

yařadıklarımız düř

çocuklarsa cam

hava deđiřmedi

mermer deđiřmedi

- *kırıldı çocuklar*

*kırıldı çocuklar*

*kırıldı çocuklar*

prizmalardan.

*Beyaz Atların Yelesinde, Etki Yayınları, 1997*